

Van Ring naar Park

6 maart 2024

Goedenavond.

Eerst een korte vraag. Ken je dit gebaar ? Waar staat het voor?? Zeg het maar.

Inderdaad heel positief en complimenteaus.

Voor mij symbool voor het Rondommetje en voor Amersfoort.

Rondommetje

A Walk in the Park, een easy go.

Met zicht op monumenten, mensen en bomen.

Je zou iedere dag moeten gaan.

Een loopje iedere dag, keeps the doctor away.

Wandelen rondom het centrum van Amersfoort

Van Koppel naar Flint, door naar de Kamp.

Dan via Monnikendam naar de Kei,

Aan het Gemeentehuis voorbij

Weer terug tot aan de Koppelpoort

Je waant je in Lucca, in Toscane: Pico bello:

Is dit mijn stad?

Waarom heb ik dat niet eerder in de gaten gehad?

Het Rondommetje is van iedereen

Je kunt het iedere dag doen, samen of alleen

Andere wandelaars gedag zeggend, soms een compliment.

Ook kun je, als vaste routine, op zondagochtend gaan

En op woensdagavond, na het toetje bij volle maan.

De volgende keer neem je iemand anders mee,

Of je loopt het rondje andersom, ongedwee

Vanaf Monnikendam naar beneden kijkend,
Waar de oude West-singel mysterieus verdwijnt.
Door het plantsoen langs de stadsmuur en de Kamp,
Langs wat ze ooit Oost-singel noemden.
Zie de punaises van de genummerde bomen,
Vogels en vlinders in het groen, zoals in je dromen.
Tot bij de oude Koppelpoort
Muurbloempjes kijken, wat een bijzondere soort!
Vervolgens verder langs de graven van Annie Brouwer.
En dan de ogen en oren hermetisch gesloten houden.
Die Stadsring..... Wat een kabaal en gehaast,
ze lijken wel dwaas.
Bij Amicitia is de West-singel al gegraven
Alleen het water, waar blijft het water?

Wat is het hogere doel, wat moeten wij hiermee?
Het gaat mij om Klein Geluk, met een grote K en grote G
De Wereldproblemen zijn immers immens, voor de gemiddelde Mensch.
Vandaar mijn pleidooi voor deze simpele wandeling.
Keuvelend, glimlachend en met verwondering
Hoe komen we er vanaf: die Stadse Ring?

Een Rondometje door het groen.
Zegt het voort, gewoon doen!

Wim Engels

wmcengels@gmail.com