

## **Neem een voorschot op de rust**

Ik beken dat het niet went: een stadshart dat  
– dag in, dag uit – wordt overstemd door iedereen  
die komt en gaat. Iedereen op deze plek heeft haast.

En wat er overblijft: het asfalt dat luidruchtig gromt,  
een auto, blaffend als een valse hond, een fijnstofgracht  
om deze stad. Zoek de blauwdruk van de ring en kleur

de schets met blauwgroen in: waar nu een stoplicht  
staat, stroomt straks weer water. Waar nu luidruchtig  
staal een meeting haalt, wacht straks een bankje

in de zon waarop twee mensen elkaar leren kennen.

Waar nu de stad een uitzicht heeft op grijs, ligt straks  
de wereld mooi te zijn. Ik weet het best: alles kost tijd –

ook dit. Tot het moment waarop er op de plaats  
van deze ring een park ligt: luister naar de stilte  
die er nog niet is en neem een voorschot op

de rust die je al die jaren hebt gemist.